

Herdenking Operatie "Market Garden" te Oosterbeek, 18 september 2021

Het was een kleinschalige herdenking in Oosterbeek bij het graf van commando Bakhuis Roozeboom op het War Cemetery te Oosterbeek. Het KCT heeft in 2019 besloten tot participatie in de herdenking op zondag. En die mis je dan. Door de coronaregels waren ook geen leden van andere commandoverenigingen uitgenodigd. Vanwege de uitzonderlijke situatie rond de corona werd afgezien van het gebruikelijke voorprogramma. Maar een flink aantal leden van Commandovereniging Gelderland waren tijdig aanwezig op de parkeerplaats voor de begraafplaats.



Opmars COV Gelderland

Commandant Co Hartman liet het detachement op marcheren naar het graf van de gesneuvelde commando August Bakhuis Roozeboom. De spreekstalmeester Ben Sünnen heette allen hartelijk welkom en wees op het belang van herdenken voor nu en in de toekomst. Co Hartman meldde het detachement bij Majoor Delleman.

Voorzitter Jacob Klaver hield vervolgens een toespraak waarin hij vertelde over de lotgevallen van de bij de gevechtshandelingen omgekomen commando August

Bakhuis Roozeboom. In de late avond van 19 september 1944 sneuvelde hij door Duits vuur. Aan de hand van geografische coördinaten die weer correspondeerden met de militaire stafkaarten van Hartenstein ligt hij begraven op de War Cemetery met grafnummer 1 A 6.



*Toespraak door voorzitter
Jacob Klaver*



*Bij het graf van August Bakhuis
Roozeboom.*

Door Piet Pruys en Majoor Delleman werd bij het graf een krans gelegd.

De trompettist speelde het signaal taptoe en er werd als eerbetoon een minuut stilte gehouden. Daarna speelde hij het Wilhelmus op indrukwekkende wijze. Hierna brachten man na man een persoonlijke groet aan commando Bakhuis Roozeboom. Met het afmelden en afmarcheren kwam een einde aan een waardige herdenking.

In het in de buurt gelegen Restaurant "de Oude Herberg" werd even de tijd genomen voor een gepast gezellig samenzijn. Een kopje koffie of een ander drankje werd door de vereniging aangeboden en ook de traditionele bitterballen ontbraken niet. Het gezelschap bleef nog een poosje bijeen onder de overkapping in de tuin van de Herberg.

Tegen 17.00 uur nam men afscheid van elkaar en was het al met al een geslaagde middag.



COV Gelderland keurig in het gelid

B.Willemsen



*Krans op het graf van August Bakhuis
Roozeboom*